



Van puzzelen naar praten over de tijd van toen

NAAR DE SHOP



Vraag gratis aan!

Probeer magazine met nostalgische puzzels en prenten

GRATIS PROBEERMAGAZINE



PUZZELBOEKJES

Van puzzelen naar praten... puzzelboekjes met onderwerpen die teruggaan in de tijd en die aansluiten bij de nog...

BEKIKEN



PRENENBOEKJES

Van prenten naar praatjes... prentenboekjes met onderwerpen en afbeeldingen die teruggaan in de tijd en die aansluiten bij...

BEKIKEN



PRAATPLATEN

Van plaatjes naar praatjes... praatplaten met afbeeldingen die teruggaan in de tijd en die aansluiten bij de nog...

BEKIKEN



POSTKAARTEN

Van plaatjes naar praatjes... postkaarten met herkenbare afbeeldingen die teruggaan in de tijd en die voor een moment...

BEKIKEN



Van puzzelen naar praten

Klessebasjes wil door het aanbieden van leuke, herkenbare, ongedwongen en laagdrempelige puzzels en spelletjes, gesprekken tot stand laten komen met mensen met dementie. Gesprekken die gevoed worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige beleveningswereld van de persoon met dementie. Door het ophalen van persoonlijke herinneringen, krijgen mensen met dementie weer een verhaal... ze doen ertoe! Een gevoel wat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot in een gesprek. Probeer het maar eens met onze puzzelboekjes, prentenboekjes, postkaarten of praatplaten.

BEKIK ONS AANBOD

"Ik heb veel plezier met mijn moeder door de puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes. Ze herkent veel dingen en kan daarover vertellen, dat maakt haar meer zelfverzekerd." Ingrid Thiele, particulier

NAAR DE PUZZELBOEKJES

"Met de mooie en herkenbare puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes tover ik een lach op het gezicht bij de deelnemers van onze activiteiten." Renee Donders, dagbegeleider, Kleine Huys, Tilburg

NAAR DE PRENENBOEKJES

"Mooi dat de bewoners van onze huiskamers weer gehoord worden door de puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes." Tabitha Franken, senior verpleegkundige, De Leyhoeve, Tilburg

NAAR DE PROEFPAKETTEN

Mijn verhaal

Een aantal jaren geleden kreeg mijn moeder Seba de diagnose dementie. Sindsdien wordt haar wereld kleiner en vergeet ze wat ze meemaakt. Een gesprek ontstaat niet meer vanzelf, soms is het zoeken naar aanknopingspunten... en als ik die gevonden heb, kost het moeite om het gesprek op gang te houden. Als ik vragen stel, blijft mama de antwoorden schuldig. Onbedoeld wordt ze daar wel eens onzeker van en mij raakt het omdat ik de verbinding mis. Klessebasjes wil dit gevoel graag wegnemen.

LEES MIJN HELE VERHAAL



Klessebasjes draagt bij aan:

- Gezellige, ontspannen momenten en onderonsjes.
- Een gelijkwaardige gesprek tussen de persoon met dementie en zijn of haar familie, naasten en verzorgers.
- Het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen door de persoon met dementie ertoe te laten doen.
- Behoud van identiteit van de persoon met dementie.
- Kennis voor zorgprofessionals om de persoon met dementie beter te leren kennen.



Cadeau voor Oma.nl



Cadeau voor Opa.nl



SARA ROBOTICS

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

BEDRIJFSNAAM: NAAM: E-MAILADRES: INTERESSE ALS...

Menu
Home
Shop
Over

Klantenservice
Verzending
Retourbeleid
Ontvreden

Contact
013-5446449
info@klessebasjes.nl
Zorginstellingen

De naam Klessebasjes
Klessebasjes is een verbastering van de woorden 'Klessebasjes' en 'Seba'. Een 'klessebasje' is een afgeleide van het werkwoord 'klessebessen'... wat voor babbelen, keuvelen of kvebbelen staat. Een 'klessebasje' staat dan voor een 'babbeltje' of een 'kletsje'. Seba is de naam van mijn mama. Ik vind het mooi om haar op deze manier te eren.